

Du är !

Du har !

Du kan !

8

Guds tappre
stridsman

1. Du är... du har du kan

Du är, du har och du kan vad Guds ord säger

Så du är vad Bibeln säger att du är. Du har det Bibeln säger att du har. Du kan göra det Bibeln säger att du kan göra.

Guds ord är Guds tankar

I Guds ord finns Guds tankar nedskrivna och du kan få reda på vad Gud tänker om dig. **Vad tänker Gud om dig?**

Gud har höga tankar om dig

Jes 55:8-9 *Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar."*

Till Guds ord finns också Guds kraft knutet

Gud kan förverkliga det han har tänkt för hans ord har kraft

Hebr 4:12 *"Ty Guds ord är levande och verksamt."*

Guds tankar förvandlar vårt liv

Eftersom Guds kraft är knuten till Guds ord. Det kommer att förvandla ditt liv om du tar emot dem och gör dem till dina.

Rom 12:2 (1981) *"Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt"*.

Guds tankar gör att du lyckas i livet

Ps 1:1-3 (1981) *"Säll är den man som inte vandrar i de ogudaktigas råd och inte träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitter, utan har sin lust i Herrens lag och tänker på hans lag både dag och natt. Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i sin tid, och vars löv inte vissnar. Och allt vad han gör, det lyckas väl."*

Om du låter Guds ord få prägla ditt liv så lovar Guds ord att ditt liv skall lyckas att du kommer att leva ett framgångsrikt liv.

Guds ord är en domare i ditt tankeliv

Guds ord är en domare som avgör om du tänker rätt eller fel.

Hebr 4:12 ”*Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar”.*

Striden i din tankevärld

2 Kor 10:4-5 ”*De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus.*”
Här beskrivs en inre strid i en människa, en strid i tankevärlden.

Stämmer dina tankar med Guds tankar?

Om du inte tänker Guds tankar begränsas du i ditt kristna liv. Därför är det viktigt att Guds tankar får segra i tankevärlden

Hur segrar Guds tankar i tankevärlden?

Om dina tankar inte stämmer med Guds tankar, byt tankar.

Jes 55:7 ”*Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse.*”

Ibland kan det ta tid, för det finns tankar som fått ett starkt fäste i ditt liv. Fyll din tankevärld med Guds ord så kommer du att börja tänka Guds tankar.

Du är Guds tapper stridsman

Dom 6:12 ”*För honom uppenbarade sig HERRENS ängel och sade till honom: ”HERREN är med dig, du tapper stridsman.*”

Hur såg Gud på Gideon?

Som en tapper stridsman. Gideon såg inte sig själv som en tapper stridsman, inte omgivningen heller. Hur du ser på dig själv eller hur omgivningen ser på dig betyder inte mest. Utan hur Gud ser på dig. Han ser på dig som en tapper stridsman.

Varför är du en stridsman? Att du är en stridsman betyder att det pågår en strid som du är involverad i. Vi skall se vad det innebär för dig att du är en tapper stridsman

Ef 6:10-20 ”Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Bed också för mig, att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. För dess skull är jag ett sändebud i bojar. Bed att jag predikar det så öppet och fritt som jag bör.”
Du är en Guds soldat. Det är Gud som har värvat dig. Den strid du är involverad i, är en strid som också Gud är involverad i.
2 Tim 2:3-4”Lid också du som en god Kristi Jesu soldat. Ingen soldat är upptagen av bekymmer för sin försörjning. Han vill stå i hans tjänst som har värvat honom”.

Frågor till Du är... Du har... Du kan

Vad skall du göra om Guds tankar och dina inte stämmer överens? Jes 55:7

Hur ser Gud på dig? Dom 6:12

Vilken strid är du involverad i? Ef 6:12

Stämmer dina tankar med Guds tankar?

2. Du har en verklig strid att utkämpa

I det bibelstället från Ef 6 stod det om vad det att ”*vi strider*”, det talas om listiga angrepp, stå emot, behålla fältet. Detta är begrepp som beskriver strid och kamp. Det står också att det inte är en kamp eller strid mot människor. Det är ”*inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna*”. Så det är en andlig strid, men den är lika verklig som en fysisk strid.

Det är en god strid

1 Tim 1:18-19 ”*Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med de profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av dem skall kämpa den goda kampen, i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron*”.

1 Tim 6:12 ”*Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen*”. Och när han själv snart skall dö så beskriver han sin tjänst som en god kamp.

2 Tim 4:7 ”*Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron*”.

Du är kallad att vara med i den goda kampen.

Varför är det en strid?

En konflikt uppstår när två eller fler makter inte kommer överens. Någon har sagt att definition av konflikt är: två intressen konkurrerar om ett utrymme som bara rymmer en. I den andliga striden är det Gud och djävulen som konkurrerar om människan.

De har helt skilda intressen

Två makter som inte kommer överens, som har olika intressen och som inte går att förena.

Joh 10:10 ”*Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd*”.

Tjuven är djävulen, hans avsikter beskrivs här, stjäla, slakta och döda. Det är hans syfte vad han strävar efter. Guds avsikt beskrivs som att ge liv och liv i överflöd. Det går inte att förena liv och död. Det är som eld och vatten, de går inte att förena.

1 Joh 5:19 *"Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld"*.

Djävulen har ockuperad jorden. Gud och hans församling accepterar inte detta därför är det strid. Djävulen vill att alla människorna skall gå evigt förlorade, Gud vill att alla människor skall räddas och komma till himlen. De intressena går inte att kompromissa med eller att förena. Det finns inte utrymme för vapenvila eller kompromiss, utan det är en strid som pågår till slutet. Du står på Guds sida och är därför involverad i denna strid. Du strider för en god sak, ja den bästa saken på jorden.

Det är en strid om din frälsning

Djävulen gör allt för att du skall förlora din frälsning och gå förlorad. Eftersom du inte vill det och inte accepterar det, så är du involverad i en strid. Det är en god strid för du strider för en god sak, din egen frälsning. Du strider för att räddas till himlen och slippa gå evigt förlorad. När du har förstått detta, så förstår du att det är värt den strid som du är involverad i. Det gäller ditt eviga liv. Du strider för ditt eviga liv.

Det är en strid om din omgivnings frälsning

Men det är inte bara du som djävulen vill skall gå evigt förlorad, utan han vill att alla skall gå evigt förlorade. Men Gud vill rädda alla och ta dem till sin himmel. Du har också samma önskan, du vill vara med och rädda andra människor. Du vill att din familj, släkt och vänner skall räddas och komma till himlen. Det är därför är du involverad i denna andliga strid. Den goda striden är både en personlig strid och en strid för att rädda andra.

Det är en strid om ditt andliga liv

Det finns en tredje intressekonflikt som orsakar andlig strid. Det är att Gud vill att du skall ha liv i överflöd.

Joh 10:10 ”Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd”

Om du lever detta rika andliga liv har du större förutsättningar att vara med och rädda fler. Djävulen din andliga fiende, om han inte kan hindra dig från att bli frälst, så vill han göra allt för att du skall leva ett så fattigt andligt liv som möjligt. Att du skall vara så passiv som möjligt, så att du gör minsta möjliga skada för hans intresse, och minsta möjliga bidrag till att Guds intresse.

Du är involverad i en verklig andlig strid

Lika verklig som kriget mellan FN och Irak var, lika verkligt är det andliga krig som du är involverad i. Det finns ingen strid som är viktigare att utkämpa än denna andliga strid. Det finns inga viktigare intressen att kämpa för än Guds intresse. Det är en god strid eftersom du strider för en god sak. Du strider för Guds sak. Du är Guds tappra stridsman och har en verklig strid att utkämpa.

Frågor till Du har en verklig strid att utkämpa

Vad kallas den kamp du har att utkämpa?

1 Tim 1:18-19, 1 Tim 6:12, 2 Tim 4:7

Varför är det en andlig strid?

Vad är djävulens avsikt? Joh 10:10

Vad är Guds avsikt? Joh 10:10

Varför är du en stridsman?

3. Du har en besegrad fiende

Vi skall se på vad du har och hur du kan vinna seger i dessa strider. Men först skall vi se vem din fiende är.

Du har en ond andlig fiende

Du är involverad i en god strid, men du har en ond fiende.

Ef 6:11-12 ”*Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna*”.

Det är inte människor du strider mot även om du ibland kan uppleva att de är emot dig, utan mot djävulen. Det är en osynlig fiende du har. Din fiende har många olika namn.

Fiendens namn avslöjar vem han är

1 Petr 5:8 ”*Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka*”.

Han kallas här **motståndare** och djävulen. Djävulen betyder **baktalaren**. Han förtalar dig. Han talar illa om dig och försöker smutskasta dig.

Joh 10:10 ”*Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda*
Här möter du fyra ord som beskriver honom, han är en **tjuv** som stjäl. Han **slaktar** och **dödar**. Det är ingen trevlig bild, men det är en sann bild och den är ännu värre.

Upp 12:9-10 ”*Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: ”Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans Smordes. Ty våra bröders åklagare har blivit nerkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud.*”

Han kallas för **draken**, satan som betyder **motståndare**. Det beskrivs hur han agerar han ”**förför**” han ”**anklagat**”. Att han förför betyder att han försöker att lura dig. Han kommer också att

försöka anklaga dig. Han försöker hitta dina svaga sidor för att sätta åt dig.

Upp 9:11 ”*Apollyon*” som betyder ”**förstöraren**”.

Jesus kallar honom för **lögnens fader** och för en **mördare**

Joh 8:44 ”*Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.*”

Låt oss ta med ytterligare ett namn nämligen **frestaren**.

Matt 4:3 ”*Då kom frestaren fram och sade till honom: ”Om du är Guds Son, så befall att de här stenarna blir bröd”.*

Att få honom att göra det som var fel, genom att ge honom falska förespeglningar.

Här får du en bild av din motståndare, det är en otäck bild. Han hatar dig och allt det du står för. Han hatar alla människor och vill oss alla det värsta.

Du kan vinna seger

Tanken när du ser den här bilden, är inte att du skall bli rädd för din fiende. Men att du skall förstå, att kompromiss inte är tänkbart, och att du inte skall leka med din fiende. Du skall istället besegra honom. Bibeln säger tydligt att du kan besegra honom. Vi läste förut att du skulle ”*hålla stånd mot djävulens lömska angrepp*”

Guds ord säger att du kan vinna seger

Guds ord säger att du inte skall vara rädd för din fiende, utan besegra honom.

Upp 12:11 ”*De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden*”.

Luk 10:19 ”*Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er*”.

Du övervinner din fiende genom ”*Lammets blod*” det vill säga Jesu blod. Det står att du kan använda Guds ord till att besegra honom. Det står vidare att ingenting kan skada dig.

Jak 4:7 ”*Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er*”.

Här står det att det inte är du som skall fly, utan det är din fiende som skall fly.

Rom 16:20 ”*Fridens Gud skall snart krossa Satan under era fötter. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er*”.

Din andlige fiende skall krossas under dina fötter. Bibeln vill tala om sanningen för dig. Du har en farlig och otäck fiende. Men det allra viktigaste är att du har en större och härlig Gud, som ger dig möjlighet att besegra din fiende och vinna segar för Guds rike.

Du kan behålla det Gud gett dig

Efter upplevelser av Gud och andliga segrar, kan det komma attacker från fienden. Men du kan behålla det har vunnit.

Ef 6:13 ”*Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt*”.

Du kan behålla din position i Jesus Kristus. Det berättas om en man som hette Samma, han var en av Davids hjältar

2 Sam 23:11-12 ”*En gång hade filisteerna samlats i en skara vid en åker full med linsärter. Folket flydde för filisteerna, men Samma ställde sig mitt på åkern och försvarade den och slog filisteerna. Och HERREN gav en stor seger*”.

Samma hade intagit ett fält och när fienden försökte att ta tillbaka det, så stod han kvar och besegrade fienden. Låt inte djävulen stjäla din frälsning, din frimodighet, din villighet, din glädje, din tjänst, dina gåvor eller något annat som Gud gett dig.

Du kan ta det Gud lovat dig

Du kanske har upptäckt något som Gud lovat dig. Det kan vara att hela din familj skall bli frälst. Att du skall få en tjänst och hjälpa många människor. Om du fått löfte av Gud så kan du ta det.

Luk 11:21-22 ”När den starke beväpnad vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom, då tar den mannen ifrån honom alla vapen som han litade på och fördelar bytet”.

Jesus har besegrat djävulen, han är den starkare och du är på samma sida som Jesus. Det innebär att du kan ta byte från djävulen. Det finns människor som du skall rädda. Du kan göra det för Gud har lovat dig att du kan det.

Josua fick detta löfte av Gud

Jos 1:3 ”Varje plats där ni sätter er fot har jag givit er, som jag lovade Mose”.

Josua trodde på detta och intog landet med Guds hjälp. Det är det samma för dig, du kan ta det Gud har lovat dig. Det finns människor som djävulen har bundit och fångslat, men du skall befria dem. Du har rätt att begära dem och få dem, för du är på den segrande sidan.

Du är Guds stridsman, du har en ond fiende som du kan vinna seger över.

Frågor till Du har en besegrad fiende

Beskriv de krafter du strider mot? Ef 6:11-12

Vet du några namn på din fiende?

Joh 10:10, Matt 4:3, Joh 8:44, Upp 9:11, Upp 12:9-10, 1 Petr 5:8

Hur kan du besegra din fiende?

Upp 12:11, Luk 10:19, Jak 4:7, Rom 16:20

Vad kan du göra? Ef 6:13, Luk 11:21-22, Jos 1:3

Vad är det som gör att du kan vinna seger?

4. Du är Guds segrande stridsman

Du är en tapper stridsman som har en verklig strid att utkämpa, en ond fiende. En strid som du kan vinna.

Du är född till seger

När du blev född på nytt, föddes du till en segrare. Du skall vinna andliga segrar. Du är Guds tappre stridsman, du strider en god strid mot en ond fiende.

Luk 10:19 ”*Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er*”.

Vad har Gud gett dig för att du skall vinna seger?

Du har en andlig segerposition

Du har sett att din strid inte är mot människor. Den utkämpas inte i det fysiska, utan i det andliga.

Ef 6:12 ”*vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna*”.

Så här beskrivs din position i den andliga världen.

Ef 2:5-6 ”*Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus*”

Gud har satt oss med Kristus i den himmelska världen. Det är samma uttryck som står i kap 6 att vår strid är ”*i himlarna*”. Det innebär att där du har din andliga strid där har du också din andliga position. **Vad har du för position?**

Jesus har den högsta auktoritet genom sin seger på korset

Jesus sa på korset ”*Det är fullbordat*” Det är klart. Det innebar att vår frälsning var klar, att inget mer behövde göras, för att du

skulle få förlåtelse och ta emot evigt liv. Det innebar också att Jesus totalt besegrade vår andlige fiende, djävulen.

Kol 2:13-15 ”*Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem*”.

På korset fick Jesus möta hela fiendens kraft och han vann en klar seger. Det är fullbordat det är klart. Segern är klar.

Denna seger gav Jesus en speciell ställning i den andliga världen.

Ef 1:20-21 ”*Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla*”.

Jesus har en ställning och en position i den andliga världen som är överlägsen alla andras positioner. En position över alla furstar och väldigheter. Det är en segerposition.

Självklart betyder det något vilken position du har när du säger något. Det har betydelse om du sitter i ett hus i Mellerud, eller om du sitter i Vita huset i USA, när du säger något. Dina ord har olika effekt, beroende på vilken position du har. Jesus har en position som är mycket högre än alla andra andliga krafter, och auktoriteter, i den andliga världen. Men Jesus sitter inte ensam på denna position.

Du har fått denna auktoritetsposition som en gåva

Ef 2:5-6 ”*Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus*”.

Gud har satt oss tillsammans med Jesus på denna upphöjda position. Du sitter med Jesus på hans position i den andliga världen.

Luk 9:1 *”till sig de tolv och gav dem makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar.”*

Luk 10:19 *”Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er”.*

Jesus gav sina lärjungar denna makt och auktoritet. Det var något de fick av Jesus. Du kan inte ta dig denna position, utan du får den som en gåva av Jesus.

Du har auktoritet över din fiende

Din fiende djävulen är en ond och lömsk fiende, men det är en fiende du har auktoritet över, tack vare din position med Jesus. Jesus säger till dig som är en Jesu lärjunge idag, han ger dig

Luk 9:1 *”makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar”,*

Luk 10:19 *”Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er”.*

Du kan stå emot hela fiendens styrka. Din fiende kan inte besegra dig, om du inte tillåter honom. Han har ingen makt över dig. Det är du som kan besegra honom för du har en segerposition.

Du kan agera utifrån en andlig segerposition

Jesus använde han sin segerposition till att hjälpa människor, och befria dem från djävulens inflytande i deras liv.

Matt 12:28-29 *”Men om det är med Guds Ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er. Eller hur kan någon gå in i den starkes hus och plundra honom på vad han äger utan att först ha bundit den starke? Sedan kan han plundra hans hus”.*

Jesus säger att vi skall plundra hans hus, det vill säga ta ifrån honom det han har. Djävulen vill äga människor och förstöra deras liv. Men du är med i en befrielsearmé som befriar

människor. Det kan du göra eftersom du har en segerposition och har auktoritet över din fiende.

Du kan använda auktoriteten som Jesus brukade den
Apg 10:38 *"Hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige Andes kraft, han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, ty Gud var med honom"*.

Jesus befriade människor. Du är nu kallad att befria dagens människor från djävulens våld.

Matt 8:8 *"Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord, så blir min tjänare frisk"*.

Jesus använde sin auktoritet till att bota sjuka. Du kan bruka din auktoritet till att bota sjuka.

Matt 8:27 *"Männen häpnade och sade: "Vem är han? Till och med vindarna och sjön lyder honom."*

Jesus använde sin auktoritet till att rädda sina lärjungar.

Du kan använda din andliga auktoritet till att hjälpa människor i svåra situationer.

Matt 9:6 *"Men ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder." Sedan sade han till den lame: "Stig upp, ta din bädd och gå hem!"*

Jesus använde sin auktoritet till att förlåta människor. Du kan använda din auktoritet till att förkunna budskapet om att Jesus kan förlåta alla synder.

Mark 1:27 *"blev förskräckta och frågade varandra: "Vad är detta? En ny lära med sådan makt. Till och med de orena andarna befäller han, och de lyder honom."*

Jesus använde sin auktoritet till att befria människor från onda andar. Du kan använda din auktoritet till att befria människor från onda andar.

Du kan bruka auktoriteten i tro

Denna auktoritet som du fått av Jesus kan du bruka i tro. Du ser den inte, känner den inte, men du är i den positionen tack vare Jesus.

Ef 1:19 ”hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam”. (1981) ”hur väldig hans styrka är för oss som tror”

Jesu segerposition är din genom tro, på samma sätt som förlåtelsen. När Jesus dog på korset så tog han alla människors synder. Alla människor är förlåtna, men förlåtelsen blir din först när du tar emot den i tro. När Jesus dog och uppstod, så vann han också denna segerposition till alla människor. Men den blir din, först när du tar emot den i tro. Ta emot denna position i tro och bruka den i tro. Den är din vare sig du tror på det eller inte. Men du har ingen nytta av den, om du inte tar emot den i tro.

Du kan bruka auktoriteten i lydnad

Du har en segerposition i förhållande till de onda andliga makterna. Men du har en tjänarposition i förhållande till Gud. Du har auktoritet under auktoritet. Du har auktoritet över de onda makterna och Gud har auktoritet över dig.

Ef 1:22 ”Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla”.

Du är en del i Kristi kropp, där är Jesus huvudet. Huvudet är den del som styr kroppen. Du har auktoritet och står under auktoritet.

2 Tim 2:3-4 ”Lid också du som en god Kristi Jesu soldat. Ingen soldat är upptagen av bekymmer för sin försörjning. Han vill stå i hans tjänst som har värvat honom.”

Du är en soldat och Jesus är din befälhavare.

Matt 8:9 ”Också jag är en man som står under andras befäl, och jag har soldater under mig. Säger jag till en: Gå, så går han, och till en annan: Kom, så kommer han, och till min tjänare: Gör det här, så gör han det.”

Du har samma position, du har auktoritet över de onda andarna och du står under Jesu auktoritet. När du brukar din auktoritet skall du göra det i lydnad för Jesus.

Även om förhållandet till Jesus kan beskrivas på olika sätt. Så är det ändå viktigt att förstå vikten av att lyda Jesus.

Joh 15:14 ”Ni är mina vänner om ni gör vad jag befäller”

Du kan använda din auktoritet i lydnad för vad Jesus säger. Du får inte använda din andliga auktoritet som du vill, utan det skall vara i linje med vad Jesus vill. Du kan inte använda den i egna syften utan i Guds syften.

Du är Guds segrande stridsman, du har en andlig segerposition, du kan agera utifrån din andliga segerposition

Frågor till Du är *Guds segrande stridsman*

Vilken position har Jesus i den andliga världen?

Ef 1:20-21

Vilken position har du i Kristus i den andliga världen?

Ef 2:5-6

Hur är ditt förhållande till din fiende?

Luk 9:1, Luk 10:19

Hur är ditt förhållande till Gud?

Matt 8:9

Hur kan du använda din andliga auktoritet?

5. Du har en andlig segerrustning

Du är en tapper stridsman, som har en verklig strid för eviga värden att utkämpa. Den är mot en ond och lömsk fiende. Det är en strid som du kan vinna seger i, för Jesus har gett dig en segerposition. Han har också gett dig en segerutrustning som vi skall se på nu. Men först vill jag säga att

Du är soldat som är överlåten till din befälhavare

2 Tim 2:4(1981) ”*Ingen soldat låter sig upptas av civila angelägenheter om han vill vara sin befälhavare till lags*”.

En soldat kämpar inte bara för sina egna intressen. En soldat har inte egna kläder, lagar inte egen mat, utan får detta från den armé de tagit värvning i. En bra soldat är överlåten och hängiven sin uppgift. För strider är inte något bekvämt och lättvindigt, utan de kostar något. Du är en överlåten soldat.

Vad har Gud gett dig mer än en segerposition för att du skall vinna seger?

Du har en andlig segerutrustning

Ef 6:11-18 ”*Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. ¹ag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.*”

Här står det att du skall ta på dig Guds rustning så att du kan stå emot djävulens lömska angrepp

Du har en lömsk fiende

Även om han är besegrad så är han en lömsk fiende. Försök inte besegra honom med din rustning utan använd Guds rustning. Satan, din fiende fick kung David på fall fast han var en man efter Guds hjärta. Han fick även den vise Salomo på fall så underskatta inte din fiende.

Du vet vilka vapen han använder, lögn, skuld, fördömelse, fruktan, förvirring, tvivel, otro, besvikelser, apati, frestelser, bedrägeri. Allt detta är vapen i hans arsenal, för att få dig på fall. Men du har en rustning som du kan ta på dig, nämligen Guds rustning.

Du har en rustning som är anpassad för andlig strid

I denna rustning kan du stå upprätt och behöver inte falla. I denna rustning kan du behålla allt det Gud gett dig.

Vi har ju olika utrustningar beroende vad vi skall göra.

Utrustningen är anpassad för att klara olika uppgifter. Guds rustning är anpassad för den andliga striden, för att klara av den.

Guds segerrustning

Guds rustning består av ett bälte, **sanningen bälte**. Sanningen är viktig i den andliga striden, den sanning som är uppenbarad i Guds ord. En annan viktig del är **rättfärdighetens pansar** som skyddar hjärtat. Det är den rättfärdighet som har sin grund i vad Jesus gjorde på korset. De skor som du skall ha på dig är **villighetens skor**. Villigheten att tjäna Jesus och att vittna om honom. Den sköld som skyddar dig är **trons sköld**. Med den släcker du djävulens brinnande pilar. Hjälmens är **frälsningens hjälm**, som skyddar ditt huvud, den skyddar ditt tankeliv. Du har också **ett svärd** och det är **Guds ord**. Detta svärd kan du använda både till försvar och till anfall.

I denna rustning kan du vinna seger över djävulen. I den kan du använda din segerposition, behålla det Gud gett dig och erövra det Gud lovat dig.

Du kan ta på dig segerutrustningen

Ef 6:11-13 *”Ta på er Guds rustning Ta därför på er Guds rustning”*

Det är ditt ansvar att ta på dig rustningen

Det är en uppmaning till dig att ta på dig rustningen. Som en vuxen, frisk människa har ansvar för att klä på sig, och klarar det. Så har du ansvar för att ta på dig Guds rustning, och klarar av det.

Rom 13:12 *”Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning.”*

Guds rustning är en segerrustning för den som tar på sig den.

Hur tar man på sig rustningen?

Du tar på dig rustningen genom bön

Ef 6:18 *”Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.”*

Lev i en ständig gemenskap med Jesus

Att be ständigt är att hela tiden ha en inre relation och även en inre kommunikation med Jesus. Det betyder att du lever i en obruten gemenskap med Jesus.

1 Thess 5:17 *”be oavbrutet”*

Avsett tid ensam med Gud

Du har en oavbruten kommunikationslinje med Jesus. Du kan när som helst tala med honom och han med dig. Det är viktigt att du sätter undan tid för att vara ensam med Gud.

Mark 1:35 *”Tidigt på morgonen, medan det var mörkt, steg Jesus upp och gick till en enslig plats och bad där.”*

Bed på olika sätt

Bön kan ske på många olika sätt. Här stod det åkallan och bön, bed i Anden. Det stod vaka och uthållig bön. Åkallan och bön, det är bön när man begär något. Man ber Gud om något.

Mark 11:24 *”vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert”.*

Bed i Anden

Bön i Anden är när du använder ditt bönespråk. Du ber alltså inte på ditt modersmål, utan på det språk som Anden inger dig. Du ber inte med förståndet utan med din ande.

1 Kor 14:15 ”Vad innebär nu detta? Jo, jag vill be i anden, och jag vill också be med förståndet.”

Bed med den helige Ande

Den helige Ande vill också hjälpa dig i ditt böneliv genom att visa dig vad du skall be om, så ta tid att lyssna i ditt böneliv.

Rom 8:26-27 ”Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill”.

Du är Guds stridsman, du har en andlig segerutrustning att ta på dig.

Frågor till Du har en andlig segerrustning

Vad klara den andliga rustningen? Ef 6:11

Vad är den andliga rustningen?

Ef 6:14-17

Hur tar du på dig din segerutrustning? Ef 6:18

6. Du har segerkraft

Du är en tapper stridsman, du har en besegrad men farlig fiende. Du har en segerposition, en seger utrustning. Du har segerkraft. **Ef 6:10** ”Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft”. (1981) ”Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft” Du behöver kraft till att bruka din position, och agera i Guds utrustning. Det räcker inte med att ha en bra position om du är oförmögen att använda den. Gud vill ge dig kraft att använda din segerposition. Det räcker inte med en bra rustning om du inte kan agera i den. Gud vill ge dig kraft att agera i den.

Du har segerkraft genom Jesu blod

Den segerkraft som finns Jesu blod beskyddar dig och din position. Den ger dig också kraft att resa dig, om du skulle falla. **Upp 12:11** ”De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden.”

1 Joh 1:7 ”Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.”

Du har segerkraft genom den helige Anden

Kraft att stå emot din fiende, att gå framåt och ta nya områden i ditt andliga liv och din tjänst. Kraft att bruka din auktoritet som Jesus har vunnit åt dig. Den kraften finns i den helige Ande.

Luk 24:49 ”Och se, jag skall sända er vad min Fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden, tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden.”

App 1:8 ”Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”

Matt 12:28 ”Men om det är med Guds Ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er.”

Hur får du del av kraften?

Du kan hämta segerkraft

Ef 6:10 ”Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft”
”Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft” (1981)

Hur hämtar du styrka?

Du hämtar styrka genom bön

Ef 6:18-20 ”Hämta nu styrka hos Herren”Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Bed också för mig, att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. För dess skull är jag ett sändebud i bojar. Bed att jag predikar det så öppet och fritt som jag bör.”

Vi talade förut om bön och åkallan, om bön i Anden. Genom allt detta hämtar du segerkraft och tar på dig segerrustningen.

Du hämtar styrka genom förbön

Ef 6;18-19 i er bön för alla heliga”, ”Be också för mig.”

När du ber för andra får du själv kraft och styrka.

Kol 4:12 ”Han är en Kristi Jesu tjänare som alltid kämpar för er i sina böner, för att ni skall stå fasta, fullkomliga och helt övertygade om allt vad Gud vill.”

Och när man ber för andra så får man själv del av välsignelser.

Job 42:10 ”Och HERREN gjorde slut på Jobs olycka när denne bad för sina vänner. HERREN gav Job dubbelt upp mot vad han förut hade haft”.

Be för andra och hämta på det sättet segerkraft till dig själv.

Du hämtar styrka genom bön och fasta

Fasta är att avstå från mat. En gång kom det en man till Jesu lärjungar med sin son. Mannen bad lärjungarna att befria hans son från en demon. Men lärjungarna klarade inte det. Efteråt frågade de Jesus varför

Mark 9:28-29 ”Varför kunde inte vi driva ut honom?” Han svarade: ”Detta slag kan endast drivas ut med bön.” (1981)
”detta kan inte drivas ut genom något annat än bön och fasta”

De hade inte tro för att driva ut demonen. Jesus uppmanade dem att fasta och be för att få kraft att klara av sådana här situationer. Bön och fasta är ett sätt att hämta segerkraft.

Matt 6:16 ”När ni fastar”

Jesus räknar att vi skall fasta. Alla som är friska kan fasta, men det kräver träning. Du kan lära dig det. Du kan börja med att avstå från en måltid och sedan kan du utöka det. Du blir mycket mer andligt skärpt, och får andlig kraft att vinna andliga segrar. Du är en tapper stridsman och kan vinna andliga strider. Även om din fiende är farlig så har du får resurser att besegra honom. Du har en segerposition, segerutrustning och segerkraft. Så var inte rädd utan var med och vinn andliga segrar.

Frågor till Du har segerkraft

Till vad behöver du segerkraft?

Hur får du din segerkraft? Ef 6:18-20

Vad minns du av

- Du är .. Du har ... Du kan ...
- Du har en verklig strid att utkämpa
- Du har en besegrad fiende
- Du är en segrande stridsman
- Du har en andlig segerrustning
- Du har segerkraft

Melleruds Kristna Center
Samuel Lundgren

