

Du är !

Du har !

Du kan !

4

Guds nya
fantastiska
skapelse

1. Du är... Du har... Du kan ...

Du är, du har och du kan vad Guds ord säger

Gud kan aldrig tala emot sitt eget ord och därför grundar vi denna undervisning på Guds ord. Det Gud säger finns i Bibeln.

Guds ord är Guds tankar

För att vi skall få reda på vad andra tänker om oss, måste de på något sätt kommunicera det till oss, antingen i tal, i skrift eller i bild. För att du skall veta vad Gud tänker om dig måste du gå till Guds ord, där talar Gud om sina tankar för dig.

Gud har höga tankar om dig

Och Gud är en person som inte kan ljuga.

Jes 55:8-9 *"Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar."*

Om du är beredd att acceptera Guds tankar och ta emot dem kommer de att lyfta dig.

Till Guds ord finns också Guds kraft knutet

Att Gud kan tänka stora och höga tankar om dig beror på att till Guds ord finns Guds kraft och Guds resurser knutna. Han kan förverkliga det han har tänkt.

Hebr 4:12 *"Ty Guds ord är levande och verksamt."*

Guds ord är inte bara en lära det är en kraft som påverkar och förändrar människor och även dig.

Gud skapar genom sitt ord

Gud skapade världen genom sitt ord. Han sade och det vart. Det finns samma kraft i Guds ord idag. När du blev frälst blev du en ny skapelse.

2 Kor 5:17 *"Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit."*

Petr 1:23 *"Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består".*

Den nya skapelsen är beroende av Guds ord

Vi behöver fylla våra tankar med Guds tankar och när vi gör det förvandlas vi och kan avgöra vad som är Guds vilja

Rom 12:2 (1981) *"Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt"*.

Du är Guds nya fantastiska skapelse

När du tog emot Jesus blev du en ny skapelse. Bibeln säger så här **2 Kor 5:17** *"Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit"*.

Gud har skapat människan och det är en fantastisk skapelse. När du tog emot Jesus blev du en ny skapelse. Och den nya skapelsen är en fantastisk skapelse.

Vad är det som är förbi och vad är nytt?

Även om Gud skapade människan så fantastiskt. I och med syndafallet kom det in krafter som förstör Guds skapelse som förstör människorna. Vi som människor får bära konsekvenserna av syndafallet. Både konsekvenser av våra egna misstag och av andras. Men i och med att Jesus kom har denna situation förändras. Detta är det gamla som är förbi är det som var innan du tog emot Jesus och det nya är det som har hänt efter det att du tog emot Jesus. Du är en ny skapelse i Kristus.

Vad är det gamla och vad är det nya?

Vad har format ditt liv?

Vad är det som format dig till den du är? Vi skall lyfta fram fyra olika faktorer som påverkat och format ditt liv.

För det första är det **dina anlag**, det du fick från dina föräldrar i födelsen. Sedan kommer **dina tankar** som påverkar och formar ditt liv. För det tredje har **dina upplevelser** och erfarenheter betytt mycket för vem du är. Och till sist **din omgivning** den formar ditt liv och har bidragit till att du är den du är.

Allt detta som format dig till den du är, kommer också i fortsättningen att forma dig till den du kommer att bli. Ändå är det en enormt stor skillnad nu, när du är en ny skapelse. Du har nu nya förutsättningar, att formas till den Gud tänkt. Du har nu **nya anlag, nya tankar, nya upplevelser** och en **ny omgivning** som kommer att forma dig. Vi skall ta reda på vad det nya är.

Att formas tar tid

Denna förändring börjar på insidan och är inte så lätt att se. Den började i och med att du tog emot Jesus. Det är en process och det är först när den tar sig uttryck i en ny livsstil, som den blir synlig. Så även om du inte tycker att så mycket har skett när du ser på din livsstil. Så är det en radikal förändring som skett på insidan. Den kommer att förändra dig och ge dig en helt ny livsstil. Förändringen kommer att forma ditt liv. Men denna förändring sker inte på en natt utan kommer att pågå hela ditt liv. Så det är viktigt att du har tålamod med dig själv. Så att Gud får chansen att forma dig till det som han har tänkt. Och det Gud har tänkt om dig är absolut det bästa för dig. Du är Guds nya fantastiska skapelse

Frågor på Du är Du har Du kan

Vad är Guds ord? Hebr 4:12

Vilka fyra saker har format ditt liv?

Vad är det som skillnaden mellan den som är en ny skapelse och den som inte är det?

Hur kan Guds tankar bli verklighet i ditt liv?

2. Du har nya anlag

Som Guds fantastiska skapelse har du Guds anlag. När du föddes fick du anlag från dina föräldrar. Du är inte en kopia men du har likheter med dina föräldrar. Du kanske är lik någon av dem till utseendet, eller vissa delar av utseendet. Du kanske har fått förmågor som dina föräldrar har. Du har kanske också ärvt svagheter. Så när du föddes fick du anlag av dina föräldrar. Dessa anlag formar dig som människa och påverkar ditt liv.

Du har fått gudomliga anlag

Joh 1:12-13 *”Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud”.*

Här står det att Gud är din Far. Eftersom du är född av Gud har du fått gudomliga anlag. Du har blivit delaktig av gudomlig natur. Detta är något nytt, det fanns inte förut

2 Petr. 1:3-4 *”Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig natur.”*

Du har övernaturliga anlag från din himmelske Far

Från dina naturliga föräldrar ärver du både bra och dåliga anlag. Men från din himmelske Far ärver du bara bra anlag.

Jak 1:17 *”Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker.”*

Dina naturliga anlag har format dig. Dina övernaturliga anlag kommer också att forma dig i fortsättningen. Detta faktum, att du inte bara har ärvt anlag från dina mänskliga föräldrar utan också från din gudomlige Far, har givetvis förändrat förutsättningarna för ditt liv. Ditt liv kan nu formas av nya förutsättningar. Du har gudomliga, övernaturliga anlag och du kan bli lik Gud, din Far

Du kan bli lik din Far

Vad händer om de anlag som Gud gett dig får forma dig?

De övernaturliga anlagen kommer att forma dig till att likna din himmelske Far. Du kommer att bli lik Gud.

Hurdan är Gud?

Gud ställt fram en modell som han vill forma oss till.

Rom 8:29 *"Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder"*.

Här står det att Jesus är den modell du kommer att formas efter.

Du kan bli lik Jesus

Då blir nästa fråga hurdan är Jesus? För att svar på det får vi titta i Bibeln. Där får du den tydligaste bilden av honom.

Vad ser vi för bild i Bibeln?

Bilden av en sann människa

Jesus har olika namn i Bibeln som beskriver vem han är. Ett av de namnen är *"Människosonen"* det betyder att Jesus är en sann människa. Han är 100% Gud och 100% människa. Han vet precis hur det är att vara människa

Hebr 2:17 *"Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder"*.

Hur är Jesus som en sann människa?

Jesus är en fri människa.

Joh 8:36 *"Om Sonen gör er fria blir ni verkligen fria"*

Om man skall göra andra fria så måste man själv vara fri.

Jesus är en glad människa. Han är den gladaste människan som har vandrat på jorden.

Hebr 1:9 *"Därför Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder"*

Jesus är en god människa

Mark 7:37 *"Allt han har gjort är gott"*.

Jesus är en attraktiv människa. Vi kan också konstatera att folk älskade att vara tillsammans med honom. Man trivdes i hans sällskap. Det handlar inte här om att han först och främst hade ett attraktivt yttre, utan ett attraktivt inre. Det inget fel med ett attraktivt yttre, men man kan vara attraktiv utan att vara en skönhet.

Skulle du vilja bli en sådan människa? Vill du bli en fri, glad, god och attraktiv människa? I så fall skall du låta Guds anlag få forma ditt liv.

Guds anlag formar dig till att bli lik Jesus

Att bli lik Jesus innebär inte att du förlorar din personlighet, dina känslor, ditt förstånd eller dina unika gåvor. Du kommer fortfarande att vara du. Men det formar dig till en friare människa, du blir en gladare människa, en godare människa och en attraktivare människa.

Du kan bli lik Jesus oavsett ditt utgångsläge

Om du skulle vara den svagaste och den ondaste människan på jorden så finns det ändå hopp för dig. Du kan ändå bli lik din Far, Gud. De övernaturliga anlagen är starkare än de naturliga anlagen och ger dig nya förutsättningar. Du har gudomliga anlag och du kan bli lik din Far.

Frågor på du har nya anlag

Vad har du fått för anlag? 2 Petr 1:3-4

Vem blir du lik? Rom 8:29

Hur är en sann människa? Joh 8:36, Hebr 1:9, Mark 7:37

Vilka kan bli sanna människor?

Vad händer om de gudomliga anlagen formar dig?

3. Du har nya tankar

Du är Guds fantastiska skapelse. Dina anlag har format och formar dig. Det andra som har format dig och kommer att forma dig är dina tankar. Det du tänker om dig själv, om andra, om det du möter och om de omständigheter du står i, det formar ditt dig och ditt liv.

Guds tankar är sanna tankar

Gud har kommunicerat sina tankar genom sitt ord. Där kan du läsa Guds tankar. Dina tankar tar sig ofta uttryck vad du säger. Om tankar påverkar och formar dig är det viktigt vad du tänker. Är det du tänker sant? Är det hela sanningen?

Många gånger har vi felaktiga tankar, negativa tankar om sig själva om andra människor om omständigheter.

Du kanske tänker att ingen älskar dig, det är en felaktig tanke för Guds ord säger:

Joh 3:16 ”Så älskade Gud dig att han gav dig sin ende Son.”

Du kanske tänker på dig själv som misslyckad, det är felaktiga tankar för Bibeln säger

Rom 8:28 ”För den som älskar Gud samverkar allt till det bästa”.

Du tänker att jag klarar inget det är fel för Bibeln säger

Fil 4:13 ”Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft”

Du kanske tänker på dig själv som syndig och oren inför Gud, det är fel för Bibeln säger

1 Joh 1:7 ”Om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset då har vi gemenskap med honom och Jesu Guds Sons blod renar från all synd”.

Det kan vara tankar som är sanna. Du kan ha misslyckats, eller kommit i en situation där du inte klarat av något, du kanske känner att du inte är älskat, men detta är inte hela sanningen för dig som är i Kristus. Du har nya sanna tankar.

Guds tankar är högre och bättre än våra tankar

Guds tankar är både högre och bättre än våra tankar. Det betyder att vi kanske inte alltid förstår Guds tankar, eftersom de är högre än våra. Det betyder också att de är bättre. För att tänka högre om någon är att man har bättre tankar om den personen.

Jes 55:8-9 ”Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar”.

Du kan byta till Guds tankar

Stämmer dina tankar med Guds tankar?

Hebr 4:12 ”Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar”.

Vad gör en domare? En domare avgör vad som är rätt och fel. När du läser Guds ord, kommer du att upptäcka att dina tankar och Guds tankar inte alltid stämmer överens. När du kommer i denna situation så stanna upp och fråga dig.

Vilka tankar är bäst mina eller Guds?

Vad skall du göra?

Det är smart att byta till Guds tankar

Att förändra sina tankar så de stämmer överens med Guds tankar är ett bra val. Att byta tankar med Gud är att byta upp sig.

Jes 55:7 ”Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse”. Här står det att den orättfärdige skall överge sina tankar.

Varför skulle de göra det? Därför att de tänkte tankar som inte stämde överens med Guds tankar. Även om du inte är orättfärdig utan rättfärdig inför Gud, så kan du ha felaktiga tankar. Då ger Bibeln dig samma råd, överge dina tankar och vänd dig till Gud.

Du kan byta ut tankebyggnader

Du kan ha tankar som du tänkt länge och som blivit starkt rotade i ditt liv. De har blivit tankebyggnader, fästen i ditt liv.

2 Kor 10:4-6 *"De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus".*

Du kan med Guds hjälp bryta ned dessa tankebyggnader och ersätta dem Guds tankar. Kraft att bryta ned allt som reser sig mot kunskapen om Gud.

Hebr 4:12 *"Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar"*

Du kan umgås med Guds tankar

De gamla tankarna vill komma tillbaka, men när du har brutit med dem, så umgås inte med dem. Välj att umgås med Guds tankar.

5 Mos 31:21 *"Ty jag vet vilka tankar de umgås med redan nu"*

Ords 16:30 *"Den som kniper ihop ögonen umgås med vrånga tankar"*

På samma sätt som du umgås med människor och de formar dig, så kan du umgås med tankar och de kommer också att forma dig. Vilka tankar som kommer att forma ditt liv, beror på vilka tankar du umgås med. Umgås du med Guds tankar, kommer de att forma dig och ditt liv.

Rom 12:2 (1981) *"låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar"*

Om du vill bli lik Jesus så är det viktigt att du tänker de tankar som Jesus tänkte, eftersom tankar formar dig. Och det kan du

1 Kor 2:16 (1981) *"Vi tänker Kristi tankar"*

Umgås med Guds tankar och du kommer att bli lik Gud.

Du kan uttala Guds tankar

Det är viktigt att tänka Guds tankar, och att uttala dem.

1 Petr 4:11 ”Om någon talar skall han tala i enlighet med Guds ord.”

När du läser Guds tankar i Guds ord, så är det viktigt att du också börjar bekänna dig till dessa. Du bekänner dig till dem genom att tänka dem och uttala dem. Tala till dig själv först. Du kan säga dig själv sanningen. Du kan frimodigt säga

”Jesu Guds Sons blod renar från all synd” *”Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft”* *”Ingenting kan skilja mig från Guds kärlek i Kristus Jesus”* *”Nu finns det ingen fördömelse för den som är i Kristus”* *”För den som älskar Gud samverkar allt till det bästa”*

Eftersom du har Guds ord så kan du lära dig tänka Guds tankar. Du kan fylla dina tankar med Guds tankar. Och när du gör det så kommer du också att börja tala ut Guds tankar och de kommer att forma ditt liv. När du kommer i olika situationer ta reda på vad Guds ord säger. Ta emot det, tänk det och uttala det för det kommer att forma dig till Jesu avbild till en sann människa.

Frågor på du har nya tankar

Vad är en domare över dina tankar? Hebr 4:12

Vilka tankar är sanna enligt Guds ord?

1 Joh 1:7, Joh 3:16, Rom 8:28, Fil 4:13

Vad skall man göra om dina och Guds tankar inte stämmer med varandra? Jes 55:7

Vilka tankar skall vara dina tankekompisar? 1 Kor 2:16

Vilka tankar skall man uttala? 1 Petr 4:11

Vad innebär det att umgås med Guds tankar?

4. Du har nya upplevelser

Vad är det som format dig och kommer att forma dig? De anlag du har, och de nya anlagen du fått i den nya skapelsen kommer att forma dig. Dina tankar har format dig och de nya tankar du fått kommer också att påverka dig. En tredje faktor som påverkar och formar ditt liv är dina upplevelser och erfarenheter.

Du har nya upplevelser inom räckhåll

Du har säkert både bra och dåliga upplevelser. Upplevelser som har format dig som människa.

Du har haft negativa upplevelser som format dig och ditt liv

Du kanske har blivit orättvist behandlad, blivit sårad eller upplevt dig utanför. Du kanske har upplevt att du inte är älskad eller att du inte är värdefull eller viktig. Det finns mycket mer av negativa upplevelser som du kan ha upplevt. Dessa upplevelser har format dig och gjort dig till den du är.

Du har haft positiva upplevelser som format dig och ditt liv

Upplevelser där du känt dig älskad och uppskattad. Du har kanske lyckats med en uppgift och fått beröm. Du har kanske fått en kram av någon som betytt mycket för dig. Dessa och andra upplevelser har också format dig och gjort dig till den du är. Upplevelser påverkar och formar dig.

När du blev en ny skapelse finns det nya upplevelser för dig.

Du har nya upplevelser inom räckhåll. Upplevelser som kommer att forma ditt liv. Dessa upplevelser är gudsupplevelser. Dessa upplevelser kommer att betyda mycket för dig. Och hur du kommer att formas nu och framåt.

Gudsupplevelser är positiva upplevelser

2 Kor 3:18 ”Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden”.

Gudsupplevelser är upplevelser och erfarenheter du får genom att leva i gemenskap med Gud och möta honom. Dessa upplevelser

är positiva och formar dig till att bli lik Jesus. Att bli lik Jesus är att bli en sann människa, och det är att få leva ett meningsfullt liv. Sanna gudsupplevelser formar dig till en friare, en gladare, en bättre och en attraktivare människa. Varje gudsupplevelse är viktig och påverkar dig att bli mer lik Jesus. För att du skall bli en rätt avbild av Jesus är det viktigt att du skådar Herrens härlighet. Och det kan du göra på många olika sätt.

Gudsupplevelser sker genom den helige Ande

Men alla gudsupplevelser har sin källa i den helige Ande. Och du har den helige Ande. Du är född av den helige Ande och du är förhoppningsvis också döpt i den helige Ande. De underbara upplevelser Gud vill ge dig sker genom den helige Ande.

2 Kor 3:18 ”Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden”..

Du kan göra Guds upplevelser

2 Kor 3:18 ”Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden”.

Det står här att vi skådar Herrens härlighet. Vi ser den, vi upplever den. Du kan uppleva Guds härlighet på många olika sätt.

Du upplever Guds härlighet när Gud talar till dig

Jag hade varit frälst i några dagar och jag var hemma på mitt rum. Jag läste Bibeln och bad när en bibelvers blev så tydlig för mig. Den blev vad vi ibland säger ”levande”.

Joh 3:16 ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.”

Den blev mer än information, det blev en upplevelse som berörde och påverkade mig, och som har format mig. Gud talade till mig personligen och det formade mig. Du kan få höra Gud tala till dig och det är en gudsupplevelse som påverkar och formar ditt liv.

Du upplever Guds härlighet när Gud talar genom dig

Du kan få uppleva att Gud använder dig som ett redskap, när Han vill tala till någon annan människa. Det är också en stark upplevelse, som du kan få vara med om, och som kommer att forma dig.

Du upplever Guds härlighet genom att tjäna andra

När du kanske hjälper någon med praktiska saker. När du är mötesvärd, när du för andra till tro, eller förmedlar helande till dem. Också dessa upplevelser formar dig

Du kan få personliga möten med Gud

Du kan också göra upplevelser med Gud, där Gud fyller dig med sin kärlek eller fyller dig med sin Ande. Du kan få uppleva hur Gud griper in i ditt liv på ett påtagligt sätt. Hur Gud helar dig, eller kanske öppnar möjligheter för dig till ett arbete. Det finns många situationer där du kan få uppleva Guds härlighet. Och alla dessa upplevelser formar dig till att bli lik Jesus.

Du kan göra starka gudsupplevelser

Gudsupplevelser är starka upplevelser. De är så starka att de kan få andra upplevelser att blekna. När solen går upp så bleknar de andra stjärnorna. På samma sätt kan andra upplevelserna blekna när du får uppleva Gud. Negativa upplevelser som påverkat dig negativt kan blekna och förlora sin påverkan i ditt liv.

Du kan göra dagliga upplevelser

Du kan välja att göra gudsupplevelser. När vi läser om Mose så står det att Mose sa: *"Låt mig få se din härlighet."* Mose ville få se Guds härlighet, han sökte den. Vilket svar fick han?

2 Mos 33:22 *Gud svarade: "Jag skall låta all min godhet gå förbi framför dig och jag skall ropa ut namnet 'HERREN' inför dig* Mose fick se Guds härlighet, han gjorde en gudsupplevelse och det påverkade honom så starkt att det syntes även rent fysiskt.

2 Mos 34:29-30 *"När Mose sedan steg ner från Sinai berg och på vägen ner hade med sig vittnesbördets båda tavlor, visste han*

inte att hans ansiktet hy strålade, därför att han hade talat med HERREN. Aron och alla Israels barn såg Mose, och se, hans ansiktet hy strålade.”

Du kan be som Mose ”*Låt mig få se din härlighet*” Och Gud vill också svara dig som Han gjorde för Mose. Och på samma sätt som gudsupplevelsen påverkade Mose kommer gudsupplevelserna att forma ditt liv.

”*Låt mig få se din härlighet*” är en bön du kan be varje dag och du kan få se Guds härlighet varje dag. Du kan få se den på olika sätt som vi talat om. När du läser Guds ord, när du ber, när du betjänar andra eller i ditt vardagsliv.

Var vaken för att se Guds härlighet den kommer att forma dig på ett positivt sätt. Och be som Mose ”*Låt mig få se din härlighet*”

Frågor på du har nya upplevelser

Vilka nya upplevelser formar den nya skapelsen?

2 Kor 3:18

Vad sker gudsupplevelser genom? 2 Kor 3:18

Vad gör gudsupplevelser med dig?

Hur kan du göra gudsupplevelser? 2 Mos 33:22

5. Du har nya förebilder

Vad är det som formar dig? Det är anlag, det är tankar, det är upplevelser. I den nya skapelsen har du nya anlag, nya tankar och nya upplevelser som formar dig till att bli lik Jesus. Till att bli en sann människa som lever ett meningsfullt liv. Det finns ytterligare en faktor som påverkar och formar dig. Det är din omgivning, människorna runt omkring dig. Många olika människor formar ditt liv, men de människor som format dig mest är din familj och dina vänner. När du blev född på nytt har du fått nya förutsättningar för hur ditt liv kommer att formas.

Du har fått nya förebilder

Vilka är dessa nya förebilder som hjälper dig att formas till en sann människa? Det viktigt att det är gudsmänniskor som blir dina förebilder.

Vilka förebilder skall du se efter?

Ordet förebild heter ”typos” på grekiska och det användes om ett avtryck som är stämplat in i ett material. Så ordet förebild står för ett märke i ett material.

På samma sätt som många gör när de handlar kläder, de letar efter kläder som har ett speciellt märke. Märket kan stå för något. Oftast står det för bra kvalitet, eller det kan stå för ungdomligt, trendigt, billigt, sportigt, gubbigt, tantigt, eller tradition. Beroende på vad man vill ha så letar man efter ett märke, som står för det man vill ha.

Vilket märke skall du leta efter hos människor som du skall ha som förebild? Vilket märke har de människor som är bra förebilder, om du vill bli lik Jesus och bli en sann människa?

Gudsmänniskor är Jesus - märkta

Gudsmänniskor har ett speciellt märke och det är ett Jesus märke. Jesus märket står för bra kvalitet som föredöme. Vill du ha föredöme med bra kvalitet, leta då efter Jesus märkta människor.

Hur ser Jesus märket ut i en människa?

Gudsmänniskor är hängivna Jesus

Paulus hade varit i Thessaloniki och startat en församling. De troende i församlingen tog Paulus och hans team som förebilder **1 Thess 1:6-7** ”*Och ni blev våra efterföljare, ja, Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige Ande ger. Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och i Akaja.*”

Om vi ser på Paulus så var han hängiven Jesus. Han var beredd att göra vad som helst för att sprida evangeliet. Även om det innebar lidande så fortsatte han ändå.

De är beredda att betala ett pris för Jesu skull. De backar inte av för motstånd, de vågar vittna om Jesus och de skäms inte för honom. De bekänner Jesus öppet och vittnar om Jesus, även om andra hånar och förföljer dem. Det finns ”kristna” som inte vill betala något pris för att följa Jesus. De tiger hellre, de skäms för evangeliet men det gör inte gudsmänniskor

Gudsmänniskor tänker på andra

Ett annat kännetecken på gudsmänniskor är att de tänker på andra och inte bara på sig själva.

1 Kor 10:33-11:1 ”*Självt...söker jag inte mitt eget bästa utan de mångas, att de skall bli frälsta. Följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel*”.

Jesus märkta människor tänker på andra, de betjänar andra människor. De lever ett utgivande liv, de ställer upp. Vid ett tillfälle när lärjungarna var samlade tillsammans med Jesus tog Jesus fram ett fat med vatten och tvättade lärjungarnas fötter. Detta var en uppgift som slaverna hade. Men Jesus var beredd att göra detta för sina lärjungar. Efteråt sa han

Joh 13:14-15 ”*Om nu jag, er Herre och Mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel, för att ni skall göra som jag har gjort mot er.*”

Gudsmänniskor tänker framåt

Fil 3:17-20 ”Bröder, ta mig till föredöme och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss.dessa som bara tänker på det jordiska. Men vi har vårt medborgarskap i himlen.”.

Han var hängiven Jesus, han tjänade andra och han tänkte framåt. Det är en människa som har evighetsperspektiv på livet.

Vad betyder det om 100 år? Det är en bra fråga, en fråga som en gudsmänniska kan ställa sig. För det jag gör idag kommer att betyda något om 100 år. Vi vet att människan lever även när hon dör. Och vad vi gör idag betyder något för vår tillvaro både i livet och efter döden. En gudsmänniska är medveten om detta och gör bedömningar utifrån det.

Du kan välja bra föredöme

När du nu skall ha människor som föredöme välj då människor som är Jesus märkta. Människor som hjälper dig att bli den Gud har tänkt att du blir en sann människa med ett meningsfullt liv.

3 Joh 11 ”Ålskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud.”.

Vilka människor som skall påverka och forma dig mest. Då är det förståndigt att välja människor som formar dig till Guds avbild.

Du kan vara ett bra föredöme

Det är också viktigt att vara ett bra föredöme själv, som andra kan välja som föredöme. Paulus var ett föredöme för många och det var han bland annat för Timotehos. Men Paulus uppmanade också Timotehos att själv vara ett föredöme

1 Tim 4:12 ”Låt ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet.”

Du kan ha bra föredömen som hjälper dig att formas till en sann människa och du kan själv vara ett bra föredöme och hjälpa andra att formas till Jesu avbild.

Frågor på du har nya föredömen

Vad kännetecknar goda föredömen?

Fil 3:17-20, 1 Thess 1:6-7, 1 Kor 10:33-11

Vilken förebild skall du välja? 3 Joh 11

Vad skall du vara? 1Tim 4:12

Vilka är dina förebilder?

Är du en bra förebild?

6. Du kan göra nya val

Som Guds nya skapelse är mycket nytt för dig, och det formar ditt liv. Det är nya anlag, nya tankar, nya upplevelser och nya förebilder. Du kan välja om det skall forma ditt liv.

Vad är Guds mål för dig? Det mål som Gud har satt ut för dig är att du skall bli en sann människa, att du skall bli lik Jesus. Guds mål är att du skall vara en fri, glad och god människa. En människa som Jesus var. En sann människa är en attraktiv människa, vi trivs med sådana människor. Den största attraktionen hos en människa är inte det yttre utan det inre.

Du har två alternativ

Till detta mål finns det också en väg, men du erbjuds två vägar. Den första vi skall tala om är Guds väg.

Guds väg

Vad är det som formar dig?

I den nya skapelsen har du nya anlag, nya tankar, nya upplevelser och nya förebilder som formar dig till att bli lik Jesus, till att bli en sann människa som lever ett meningsfullt liv. Detta är Guds sätt att hjälpa dig att bli det han har tänkt, att du blir en sann människa.

Att formas till en sann människa på Guds sätt sker inte på en natt utan det tar tid. Det är en process som ibland kan vara smärtsam men som alltid leder till detta mål. Guds väg är inte alltid lätt men den är rätt.

Att nå målet och bli en sann människa sker inte automatiskt. Det är något som du som människa måste välja. Du har din fria vilja och den gör inte Gud våld på utan du måste själv välja Guds väg. Men det är ett val du kan göra. Du måste vilja det och välja det.

Vi har visat dig vad som formar en människa. Vi har visat dig vad Gud har gett dig, så att du skall kunna bli en sann människa. Du har gudomliga anlag, men du måste låta dessa nya anlag få forma ditt liv. Du har Guds tankar, men du måste fylla dig med dessa

tankar. Du har gudsupplevelser inom räckhåll, men du måste själv söka dem. Du har gudsmänniskor i din närhet, men du måste låta dem bli dina förebilder. Det finns en Guds väg att nå till målet en sann människa.

Du har en alternativ väg

Självfallet så är detta mål något som alla vill nå. Vem vill inte bli en sann människa? Vem vill inte vara fri, glad, god och vara attraktiv? Det vill alla friska människor. Så målet är inte där du får ett alternativ, utan vägen dit. Ingen som skulle vilja lura dig skulle erbjuda ett annat mål. Men det erbjudande som du kommer att få handlar om vägen dit. Djävulen inte vill att du skall bli en sann människa men han säger det för han vet att om han skulle tala om sin vilja för dig så skulle du aldrig gå hans väg.

Joh 10:10 ”*stjäla, slakta och döda*”.

Så hans avsikter är inte goda. Hans mål är att förstöra ditt liv, men det säger han inte. Men Guds ord säger det tydligt.

Gud skapade människan till Guds avbild. Han skapade Adam och Eva och han hade tänkt att de skulle växa och utvecklas som sanna människor.

Men de hade en fri vilja och fick också ett alternativ. Ett alternativ att gå en annan väg än den som Gud visade. Du kommer också att bli erbjuden en annan väg.

Gud hade visat Adam och Eva en väg som de skulle gå. Han sa att de fick äta av alla träden i lustgården utom ett träd. Han gav dem ett val.

Och då passade djävulen på att ge dem ett alternativ. Han sa till dem att hans alternativ inte var farligt utan var en snabbare och bättre väg till samma mål.

1 Mos 3:4 ”*Då sade ormen till kvinnan: ”Ni skall visst inte dö! Men Gud vet att den dag ni äter av den skall era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont.”*”

Vad djävulen säger är att han har ett bättre alternativ till samma mål. Du kommer också att erbjudas ett annat alternativ, en annan väg till samma mål.

Blev det så? Nej, de blev grundlurade. Om de hade sett vilka konsekvenser deras felsteg lett till, så hade de inte tagit av den förbjudna frukten. Den alternativa vägen är lättare och snabbare men leder inte till målet. Det är en falsk och farlig väg.

Gud sände Jesus till jorden med ett uppdrag, hans mål föra världen tillbaka till Gud. När Jesus kom till jorden för att göra det så kom djävulen och erbjöd ett annat alternativ. Ett alternativ som var lättare och som gick snabbare. Han erbjöd honom det nå samma mål men på ett annat sätt.

Matt 4:8-10 *”Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och han sade: ”Allt detta vill jag ge dig, om du faller ner och tillber mig.” Då sade Jesus till honom: ”Gå bort, Satan! Ty det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna.”*

Han skulle få världen utan att behöva gå upp till korset och lida och dö. Han skulle få det ögonblickligen. Som väl var valde Jesus rätt, han valde Guds väg. Och han fick världen men på Guds sätt. Och Guds sätt är inte alltid lätt men det är rätt. Hade han fått det om han valt djävulens alternativ? Nej, utan det hade förstört det Gud hade tänkt.

Det finns ett sant alternativ och ett falsk alternativ. Det falska alternativet är oftast lättare och snabbare men det leder inte till det som du vill och längtar efter. Det sanna alternativet är inte alltid lätt men det leder till det rätta målet.

Du kan välja rätt

Du har dessa två alternativ och du har en egen fri vilja. Ingen annan kan välja för dig utan du måste välja själv.

Du kan använda din fria vilja att välja rätt

Guds mål att göra dig till en sann människa kan bara ske om du väljer Guds väg. Det finns ingen annan väg som leder fram det Guds mål. Gud har gett dig en fri vilja och den viljan kan du använda att gå Guds väg eller att ta en alternativ väg.

Frågan är vad väljer du för en väg?

Bakom Guds alternativ står Gud. Han som älskar dig och har visat sin kärlek till dig. Vågar du tro att han vill ditt bästa?

Fil 2:13 *"Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske".*

Gud påverkar din vilja för att hans goda vilja skall ske. Guds goda vilja är att du skall formas till en sann människa

Du kan välja Guds väg

Gud har bestämt målet men även vägen dit. Och på Guds väg når du Guds mål. Du kan lita på Gud, han kan inte ljuga.

Vi har talat om att du är Guds nya fantastiska skapelse att du har nya anlag, tankar, upplevelser och nya föredömen. Du har också möjlighet att välja att formas av allt detta för att bli den sanna människa som Gud tänkt.

Frågor på du kan göra nya val

Hurdan är en sann människa?

Vem erbjuder en alternativ och fel väg? 1 Mos 3:4, Joh 10:10

Varför är Guds alternativ det bästa att välja?

Vad minns du av

- Du är .. Du har ... Du kan ...
- Du har nya anlag
- Du har nya tankar
- Du har nya upplevelser
- Du har nya förebilder
- Du kan göra nya val

Melleruds Kristna Center
Samuel Lundgren